

Halte 1 Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Verhaal:

In het land van Jezus woonde een man die Pilatus heette. Hij was de baas van het land. Jezus staat nu bij Pilatus, omdat Pilatus moet beslissen wat er met Jezus zal gaan gebeuren. Jezus was namelijk gevangen genomen, omdat Hij zei dat Hij de Zoon van God was. Pilatus wil Hem eigenlijk vrij laten omdat hij niets kwaad ziet in Jezus. Maar de mensen op het plein ervoor schreeuwen: "Jezus moet aan het kruis!" Uiteindelijk doet Pilatus wat de mensen vragen en zo moet Jezus aan het kruis sterven.



Om bij stil te staan:

Pilatus veroordeelt Jezus om te sterven. De mensen schreeuwen: 'Jezus moet aan het kruis!' Roepen ook wij soms lelijke woorden naar andere mensen? Veroordelen wij hen dan ook?

Gebed:

Jezus,
wij geloven dat Jij de Zoon van God bent
en dat Jij onze redder bent.
Mogen wij dat heel ons leven geloven,
en help ons om nooit te vergeten
wat Jij voor ons hebt gedaan.