

Halte 2 Jezus neemt het kruis op zijn schouders.

Verhaal:

Twee soldaten brengen het zware kruis dat Jezus moet gaan dragen. Ook brengt nog iemand een plankje dat aan het kruis moet worden vastgemaakt zodat iedereen kan zien wie er aan dat kruis hangt. Op het plankje staat: Jezus van Nazareth, koning van de Joden.



Om bij stil te staan:

Draag jij soms een 'kruis'? Wanneer heb jij het moeilijk? Hoe kan jij anderen helpen hun 'kruis' te dragen? Hoe kan jij iemand helpen zodat zijn of haar 'kruis' makkelijker te dragen is?

Gebod:

Jezus,
Jij hebt het kruis op je schouders genomen
zonder iets te zeggen.
Je deed dat uit liefde voor alle mensen
die verkeerde dingen doen.
Help ons met dingen
die wij in ons leven moeilijk vinden.