

Halte 4 Jezus ontmoet zijn moeder Maria.

Verhaal:

Onderweg naar de top van de berg, komt Jezus zijn moeder Maria tegen. Maria heeft heel veel verdriet wanneer ze Jezus ziet. Hij is toch haar eigen kind. En nu moet Hij helemaal alleen het zware kruis dragen. Langs de kant van de weg staan niet zo veel mensen. Maria staat daar wel. Zij wil tot het laatst toe bij Jezus blijven en voor hem zorgen zoals iedere moeder dat doet voor haar kind.



Om bij stil te staan:

Bij wie kan jij terecht als het een keertje niet zo goed met je gaat? Voor wie sta jij klaar als het eens tegen zit met iemand anders?

Gebod:

Jezus,
Maria is ook de Moeder van alle mensen.
Tot haar kunnen we altijd bidden
als wij het wel eens moeilijk hebben.
Door tot haar te bidden,
zijn we altijd verbonden met Jou.